

Kalldusch

av

Maja Waltré

1 **EXT. KVÄLL - Ö I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD**

Det är en tidig högsommarkväll.

Fyra ungdomar i sjuttonårsåldern, NISSE, VERA, MOE och KARIN, sitter på en filt på en brygga vid vattnet framför ett sommarhus. Vattnet är stilla och spegelblankt. På en avsvältnad engångsgrill ligger en bränd korv.

De dricker folköl och leker "Galenpanna". De har frystejp på pannan med tusch på. På Veras panna står det: LISBET PALME, på Moes panna: RIHANNA, på Karins panna: "JULTOMTEN". På Nisses panna står det "GANDHI".

NISSE

Är jag snäll?

KARIN

Ja.

MOE

Nej.

Nisse slår frustrerat ut med händerna.

NISSE

Vad ska det betyda!?

VERA

Ja, men det beror lite på hur man ser det.

NISSE

E jag typ... en influencer?

KARIN

Eh, nej.

MOE

Jo, det skulle man kunna säga.

NISSE

Men kan ni skärpa er!

VERA

Ska vi ge honom en ledtråd?

MOE

Jag fick ingen ledtråd, men OKEJ.

Moe flinar.

MOE

Du är död. så teoretiskt sett är du ingenting.

KARIN

"Praktiskt sett".

Moe lipar åt Karin.

NISSE

Men då kan vi lika gärna skita i den här leken.

Nisse river av frystejen från pannan så den krullar ihop sig. Han rullar ut tejpbiten på bryggan.

NISSE

Gandhi. (ironiskt) "Hyfsat" snäll, eller?

Nisse kastar tejpbiten i grillen.

MOE

Ja, om du hade varit levande, visst.

NISSE

Skitlek.

Karin och Vera byter en menande blick. Nisse reser sig upp och muttrar.

NISSE

"Influencer".

Han går upp mot huset.

MOE

Vart ska du?

KARIN

Äh, låt honom vara.

Vera följer Nisse med blicken tills hans gestalt försvinner mellan trädens skuggor.

2 **EXT/INT. TRÄDGÅRD - KVÄLL**

Nisse följer en stig mot huset. Han hoppar vant över rötter och hoppar lekfullt mellan stenar, som om han känner till vägen väl.

Huset är nedsläckt. På trappan ligger ryggsäckar och sovsäckar i en hög. Nisse går bakom husknuten, ner i en källare, där en sliten dörr står uppe på glänt. Han rycker upp dörren och går in i mörkret. Han slår på en strömbrytare. Ljuset flimrar till.

Kartonger och verktyg trängs i en röra på stengolvet. Ljuset släcks helt. Nisse sträcker sig över några trädgårdsmöbler och tar ut en nyckel från ett nyckelskåp.

Han går till huvudingången och håller som bäst på att öppna, när Vera uppenbarar sig med busig uppsyn.

Nisse blir överrumplad och rycker till, men fortsätter att knirka med låset med ryggen till, som om han vore oberörd. Låset går upp.

VERA

Var har dina föräldrar gömt spriten då?

De går in.

3 **INT. KÖK/SALONG - KVÄLL**

Vera letar i köksluckorna efter alkohol. Nisse sitter på köksbänken med benen i kors och röker rulltobak.

VERA

Varmt eller kallt?

NISSE

Det får du lista ut själv.

VERA

Fågel, fisk eller mitt emellan?

Nisse

Mitt emellan.

Vera går in i det lilla utrymmet som utgör skafferiet. Nisse lyssnar på henne rota bland torrvaror.

VERA (O.S.)

Knäckebröd, äppelmos, befängda mängder te, nåt väldigt, väldigt

MORE

VERA (O.S.) CONT.  
konstigt, och ew! Ett jättestort  
spindelnät. (Paus) Aha!

Vera blir knäpptyst. Nisse spetsar öronen.

NISSE  
Hallå?

4 **INT. SKAFFERI - KVÄLL**

Bakom några glasburkar marmelad sticker det upp en flaska  
rom.

VERA  
(för sig själv)  
Yes!

Vera reser högtidligt armarna mot fyndet och greppar  
flaskan.

5 **EXT. BRYGGA - KVÄLL**

Karin och Moe sitter på bryggan och spelar kortspelet  
Stress. Nisse och Vera kommer springande. Vera med  
romflaskan i handen.

VERA  
Titta vad vi hittade!

Moe slutar spela. Karin tar tillfället i akt och vinner.

KARIN  
Ha!

Vera håller upp en förpackning äppeljuice-koncentrat i  
den andra handen.

VERA  
Vi kan blanda med juice, yay!

Vera poserar med flaskan och gör en segerdans. Vera  
räcker över flaskan till Moe. Karin snor flaskan från  
Moe.

KARIN  
Vinnaren får första klunken.

Karin öppnar flaskan och tar en klunk. Hon grimaserar  
besviket och ger den till Vera, som också smakar.

VERA  
Nej! Vad är det här för skit?

Vera vänder på flaskan. Med snirkliga bokstäver står det "Mysingefläder 2019".

Vera kurar ihop sig på bryggan och ylar.

VERA

Den är inte ens jäst, ingenting!

Moe nickar mot havet, där en kvinna i 40-årsåldern, SANYA, kommer mot dem i en motorbåt.

MOE

Vem är det där?

Nisse lägger sig ner på mage. Han vevar desperat med handen att de andra ska göra detsamma.

NISSE

(väser)

Kom igen rå, ner med er!

Karin försöker dra upp Nisse.

KARIN

Vad håller du på med?

Sanya puttrar in den sista biten. Nisse reser sig upp och borstar av sig på kläderna. Han ställer sig i en onaturlig pose.

NISSE

Hej! Bor du i närheten? Kan vi kanske hjälpa till med något?

Sanya ser skarpt på Nisse.

VERA

(hurtigt)

Är du en sommargäst?

SANYA

Det kan man nog säga. Tar du emot?

Sanya kastar förtöjningsrepet till Nisse som tar emot klumpigt och gör en knut i ett båtfäste i bryggan.

Vera, Moe och Karin ser förvirrat på varandra. Nisse vågar inte möta någons blick.

Sanya hoppar i land, betraktar knuten, lätt road, lossar upp den och gör en pålstek istället.

MOE

Vill du ha flädersaft?

Moe håller upp saftflaskan.

VERA

Nisses mamma har gjort den.

Sanya betraktar Nisse.

SANYA

Jaså! Och det är du som är Nisse?

NISSE

Jajja-japp.

Sanya räcker fram handen.

SANYA

Sanya Strand heter jag.

Nisse

Tjena, tjena. Nisse.

De andra turas om att hälsa på Sanya. Sanya svarar ironiskt.

SANYA

Ja, lite flädersaft tackar jag inte nej till. Så mysigt ni har det. Och vilket underbart hus!

Sanya ser på Nisse.

SANYA

Och din mamma. Är hon kanske hemma?

Vera blandar saft i ett glas och räcker till Sanya. En obekväm tystnad uppstår. När Nisse inte svarar, gör Vera det i hans ställe.

VERA

Bara vi här i helgen.

SANYA

Så trevligt!

Sanya tar en klunk.

SANYA

Otroligt god. Det får du hälsa

MORE

CONT.  
din mamma, Nisse.

Nisse nickar kort som bekräftelse.

SANYA  
Jag tror faktiskt den blir ännu  
godare med lite whisky.

Sanya går ner i båten och hämtar en exklusiv butelj  
Bourbon.

SANYA  
Vill ni också ha?

VERA  
Ja tack.

Sanya räcker buteljen till Moe. Karin viskar i Nisses  
öra.

KARIN  
Varför säger du inte att hon ska  
gå?

Moe försöker förgäves dra av emballaget.

SANYA  
Nisse, får jag växla några ord  
med dig?

Nisse och Sanya går iväg på tomten. Ingen av dem säger  
något. Till slut bryter Nisse tystnaden.

NISSE  
Du ville snacka med mig?

Sanya fnyser.

SANYA  
Vad håller du på med?

NISSE  
Vad menar du?

Sanya höjer rösten.

SANYA  
Vad jag menar? Jag bor faktiskt  
här.

Nisse sänker rösten.



NISSE

Sch! Vi lånar ju bara huset.

SANYA

Sch på dig själv. Tror dom andra att din familj har det här huset?

Nisse vågar inte möta Sanyas blick.

SANYA

Vem hittar på en så idiotisk lögn?

Nisse ser ner i marken och svarar med låg röst.

NISSE

Jag bodde här när jag var liten.

SANYA

Det är skitsnack. Jag har tillbringat varenda sommar här i hela mitt liv.

NISSE

Jag bodde här en sommar när jag var liten.

Sanya stirrar misstroget på Nisse, Med ens skiner hon upp.

SANYA

Niklas?

*Paus.*

SANYA

Herregud, är det du?

Nisse

Minns du mig?

SANYA

Jag har tänkt så mycket på dig. Jag har till och med försökt hitta dig på Facebook. Hur gick det med rättegången? Och din mamma?

NISSE

Min mamma är död.

Sanya ser ledsen ut. Hon famlar efter ord.

NISSE

Snälla, berätta inte för dom.

Sanya suckar.

SANYA

Hur länge tänkte ni stanna?

NISSE

Tills imorgon. Snälla, snälla.

*Paus.*

SANYA

Min mamma är också död.

NISSE

Förlåt.

SANYA

Det är ju inte ditt fel.

Nisse ser ut som att han ska börja gråta.

SANYA

Får jag ge dig en kram?

Nisse nickar. Sanya omfamnar Nisse. Nisse kramar hårt tillbaka.

Nisse

Förlåt för att jag ljög.

Sanya släpper Nisse.

SANYA

Har ni tagit något annat? Nej förresten, det bjuder jag på. Eller jo förresten, har ni tagit vin? Hur gammal är du egentligen? Nej, det är klart att ni inte har, då skulle ni ju inte dricka saft. Åh, kära lilla Niklas, du vet väl att man inte får ljuga?

Moe kommer gående mot dom.

MOE

Hey man. Jag tänkte paxa det bästa rummet. Det är öppet eller?

Nisse nickar. Sanya skrattar, halvt road, halvt

förskräckt. Moe vänder sig till Sanya.

MOE

Feel free att stanna, alltså.

SANYA

Tack så mycket hörnu, bussigt av dig.

MOE

Det är Nisse du ska tacka.

Moe fortsätter gå mot huset.

SANYA

Då sover jag i båten inatt, alltså.

Nisse vet inte vad han ska svara.

SANYA

Jaja, det går bra.

NISSE

(mumlar)  
Tack.

Sanya andas in djupt. Hon andas ut tungt.

SANYA

Det här är fucked-up, Niklas.

NISSE

Ska jag rulla en cigg till dig?

SANYA

Ja, det ska du.

Sanya klappar Niklas på axeln. De går bort till de andra.

6

**EXT. BRYGGA - KVÄLL**

Karin och Vera spelar kubb under några träd, längs strandlinjen. Sanya och Nisse sitter tysta vid sidan av och röker rulltobak. Till slut tittar Nisse på Sanya och bryter tystnaden.

NISSE

Var den god?

SANYA

Den var...

Sanya fimpar ciggen och skakar lätt på huvudet. Till slut möter hon Nisses blick.

SANYA

Det är en märklig känsla det här att känna sig som en främling i sitt eget hem.

Moe kommer bort till dem.

MOE

A, förresten, jag fick inte upp den här. Jag tror det är nåt fel på flaskan.

Moe ger whiskybuteljen till Sanya. Sanya kastar en kort blick på den och reser sig upp.

SANYA

Vi får tolka det som ett tecken. Nu är det dags för mig att kila i säng. Natti natti.

Sanya går iväg till bryggan, med whiskyn i handen. Nisse sänker huvudet mot marken och är stilla. Moe ser frågande ut. Karin kommer bort till dem och nickar mot båten.

KARIN

Ska hon sova där?

Nisse rycker på axlarna.

KARIN

Seriöst!?

Sanya står på bryggan vid sidan av båten. Hon betraktar ungdomarna en stund, och hoppar sen i båten.

7

**EXT. BRYGGA - NATT**

Inne från båten lyser en lampa. Ungdomarna spelar hög musik på bryggan, några meter undan.

Nisse ligger på mage på bryggan med ansiktet dolt i armbågsveckan. De andra sjunger med till hitsen som spelas.

Vera försöker engagera Nisse att dansa. Karin puttar i Nisse med kläderna på. Han simmar till ytan och hostar.

Karin fnissar urskuldande.

KARIN

Du såg ut att behöva en  
kalldusch.

Nisse häver sig upp på bryggan och ser arg ut. Sen ler han och puttar i Karin.

8 **INT. KAJUTA - NATT**

Sanya har bäddat ner sig i båten och läser en roman. Basen från musiken blandas med glada skrik.

Sanya läser om samma mening om och om igen. Till slut slår hon ihop boken.

9 **EXT. BRYGGA - NATT**

Sanya sticker ut huvudet från kajutan.

SANYA

Hallå!

Ungdomarna hör ingenting.

SANYA

Kan ni dämpa musiken? Hallå?

Vera stänger av musiken.

SANYA

Om ni stänger av den där  
förskräckliga musiken och kommer  
hit ska ni få en överraskning.

De går ombord. Nisse går sist. De slår sig ner i sittbrunnen. Nisse huttrar.

Sanya lägger en filt runt Nisses axlar och tänder ljus i lyktor. Hon tar fram choklad, whisky och fem snapsglas. Hon vänder sig mot Moe, och ser därefter på var och en av dem.

SANYA

Såhär öppnar man en whisky.

Sanya faller ut kniven på en korkskruv och leder dem genom proceduren.

SANYA

Först tar man av emballaget,  
så här, bara på översta skiktet,  
så att resten av etiketten är  
intakt. Sen tar man av korken,  
det har ni kanske gjort förut?

Sanya korkar metodiskt upp buteljen och håller ett par centiliter i varje glas. Hon höjer sitt glas och ser myndigt på dem.

SANYA

Sen skålar man.

De andra höjer glaset också och gör en ansats att shotta.

SANYA

App-app-app. Det här är fin  
whisky. Den njuter man av.

Alla smakar av whiskyn utom Nisse, som istället river itu bitar av chokladförpackningen i allt mindre bitar.

VERA

Den var mmmh!!

MOE

Eh, rund?

KARIN

Jättegod!

Vera, Moe och Karin tittar på Nisse för att uppfordra honom till att säga något.

NISSE

Det är en sak jag måste berätta.

Moe, Karin och Vera ser frågande ut. Sanya ser tålmodigt på Nisse.

NISSE

Jag bor inte här. Egentligen.

VERA

Vad menar du?

NISSE

Det är Sanya som bor här.

KARIN

Jag fattar inte.

SANYA

Niklas bodde här med oss en sommar när jag var ung, eller alltså, när han var liten.

KARIN

VA?

MOE

Är du skön, eller?

VERA

Har du LJUGIT för oss?

Nisse sitter stilla och kniper ihop munnen. Han reser sig abrupt och lämnar dem andra kvar.

10

**EXT. BRYGGA - KVÄLL**

Sanya, Vera, Moe och Karin sitter kvar i tystnad. Vera biter på naglarna. Karin tittar ut mot havet. Moe låtsas läsa på whiskyetiketten. Sanya höjer sitt glas för att dricka, men sänker det igen.

SANYA

Jag tycker det var modigt av Niklas att berätta sanningen.

Vera rättar Sanya.

VERA

Nisse. Varför bodde han hos er?

Båten gungar till. Nisse är tillbaka. Han harklar sig.

NISSE

Jag var fosterbarn här när jag var liten.

*Paus.*

VERA

Varför har du aldrig berättat det?

Nisse rycker på axlarna. Han skäms.

NISSE

Förlåt för att jag ljög för er.

Sanya ler svagt. Vera nickar. Karin kramar Nisse. Vera och Moe gör detsamma.

11 **INT. SOVRUM - MORGON**

Nisse ligger och sover. Sanya knackar på dörren och går in.

SANYA

Jag tänkte väl att du skulle sova  
i det här rummet.

Nisse sätter sig sömndrucket upp. Sanya ser milt på Nisse.

SANYA

Jag vill bara säga två saker.

NISSE

Okej?

SANYA

Vi har dukat upp frukost i  
trädgården. Och...

Sanya går fram till sängkanten och stryker Nisse på kinden.

SANYA

Du är välkommen hit igen.

Nisse harklar sig. Hans röst skälver.

NISSE

Jag ska ringa först nästa gång.

De ser på varandra. De känner varandra. Nisse ler, ömsom lyckligt, ömsom blygt och generat.